

## We be-grijpen onze kinderen niet meer!



Kort verslag workshop:

**'kinderen anno 2013...wat verbindt ze en wat verslindt ze?'**

Afgelopen woensdag 13 maart, heb ik deze workshop twee keer gegeven. Twee groepen, elk hun eigen dynamiek. Hier ene kort verslag daarvan:

We hebben ingezoomd op de wereld van de kinderen die wij dagelijks voor ons zien.

Waarvan wij hopen dat zij een gelukkige toekomst tegemoet gaan maar waarvan we ook willen dat zij in het *hier en nu* jonge ondernemers zijn! Creatieve denkers, zelfsturende, initiatiefrijke en actieve leerders. Wat houdt hen bezig? Hoe leren zij? Hoe communiceren zij, anders dan 'wij'? Wat draagt bij aan verbinden: waardoor worden zij juist 'verslonden?' Hoe zorgen wij ervoor dat we hen blijven be- grijpen?

Ervan uitgaande dat we de toekomst van onze kinderen niet *kennen* maar alleen kunnen *verkennen*, probeerden we te formuleren wat belangrijk is. Wat hebben zij nodig in hun toekomst? De experts zelf: de kinderen; die lieten we ook aan het woord.

Al snel concludeerden we dat wij onze eigen cultuurbril moeten afzetten om werkelijk te kunnen kijken naar wat kinderen anno 2013 nodig hebben en vooral: waaraan betekenis wordt verleend. Een lastige opgave? Of zijn er voldoende tools beschikbaar?

Er kwamen mooie en verrassende voorbeelden uit de groep die illustreerden welke mooie interacties er zijn tussen kinderen en hun opvoeders. Waarin we niet kinderen voorbereiden op hun toekomst maar de wereld en de kinderen aan elkaar verbinden!

Gert Verbies verwoordde dat al mooi in zijn lezing. Leren in een learning community biedt ons de gelegenheid om samen kennis te construeren en te reconstrueren. Om samen verbindingen aan te gaan en leerprocessen op gang te brengen. Ontkoppeling vindt plaats wanneer we relatie & prestatie, theorie & praktijk, proces & product, inspanning & resultaat en opvoeding & onderwijs, los van elkaar gaan zien. OGO verbindt deze.

Wanneer wij ons willen en durven laten verrassen door kinderen gebeuren er mooie dingen! Dat vraagt Lef. Lef om los te laten wat vertrouwd is en aan te gaan dat waar je (nog) geen grip op hebt. Met volle overgave...samen kennis (re)construeren. Wat een prachtig vak! Samen met elkaar hebben we een missie, voor onze kinderen.

Mijn missie: de *leer*-kracht zichtbaar maken van alle kinderen...en hun professionals.

Wie doet er met mij mee?

Ellen de Haan

Onderwijsadviseur, trainer en opleider

**Lef**  
**onder**  
wijs advies